



טיול מהרג'ות נובמבר 12 ימים

יום 1 - טסים להודו יום ד'

בשעות הערב נצא בטיסה ישירה עם אייר אינדיאה לדלהי.

יום 2 - דלהי אל ג'איפור יום ה'

לאחר שנחת בדלהי ניסע לכיוון העיר ג'איפור, בירת מחוז רג'סטאן, שם נבקר בארמון הרוחות - האווה מהאל. דרך חלונות הארמון יכלו נשות המלוכה לצפות בעיר ובתושביה, נטייל ברחובות העיר הורודה ולקראת ערב נגיע למלוננו לארוחת ערב ולינה.

יום 3 - ג'איפור אל פושקר יום ו'

אחרי ארוחת הבוקר נטייל אל מבצר אמבר הממוקם כ-11 ק"מ מן העיר ג'איפור על גבעה גבוהה, המבצר הוקם בשנת 967 ושימש את שליטי האזור במשך מאות שנים. לאחר מכן נמשיך בנסיעה אל עבר פושקר שהיא אחת מחמשת המקומות הקדושים ביותר להינדים-, נווה מדבר של ממש. במרכזה אגם יפהפה שעל פי האגדה נוצר מדמעתו של ברהמה. מלבד זאת, פושקר ידועה כעיר השופינג האולטימטיבית. נגיע בשעות אחר הצהריים ונבקר שבט מקומי ונצפה במופע ריקוד אש מסורתי.

לאחר מכן נחזור לארוחת ערב ולינה במלון

יום 4 - פושקר יום שבת

יום חופשי לטייל בשווקי העיירה פושקר וליהנות מבתי הקפה על שפת האגם, ניתן להצטרף לפעילויות שבת בבית חב"ד המקומי.

יום 5 - פושקר אל ג'איפור יום א'

אחרי ארוחת הבוקר נצא לטיול בשוק הססגוני של פושקר, נראה את המקדש של האל ברהמה ונמשיך אל מחוץ לפושקר לביקור בכפר המשמר את אורח החיים הפשוט והמרתק.

משם נמשיך בנסיעה חזרה אל ג'איפור לארוחת ערב ולינה במלון.

יום 6 - ג'איפור אל אגרה יום ב'

אחרי ארוחת הבוקר נצא בנסיעה לכיוון אגרה, נבקר בעיר הנטושה פטהפור סיקרי אשר נבנתה על ידי השליט המוגולי אכבר. משם נמשיך אל הטאג' מאהל בו נסייר בשילוב הדרכה מרתקת ברחבי המבנה והגנים המקיפים אותו.



ארוחת ערב ולינה במלון

יום 7 - אגרה אל דלהי יום ג'

אחרי ארוחת הבוקר נצא אל עבר עיר הבירה של הודו - דלהי, שם נראה את שער הודו, אזור בנייני הפרלמנט, בית הנשיאה, קונהרט פלייס - כיכר העיר הגדולה של דלהי ואם יתאפשר נבקר גם במקדש סיקי מיוחד - Bangla Sahib.

ארוחת ערב ולינה במלון

יום 8 - דלהי יום ד'

אחרי ארוחת הבוקר נבקר באזור דלהי העתיקה Raj Ghat, אתר שריפת גופתו של מהטמה גנדי, נראה את המצודה האדומה ונצא לסיור ריקשות בשווקי העיר, נבקר גם בצ'דני צ'וק - שוק ענק - בזאר הודי אמיתי שם תוכלו למצוא כל אשר עולה בדמיונכם החל מבדים ותבלינים ועד מצלמות.

נחזור לארוחת ערב ולינה במלון

יום 9 - דלהי אל רישיקש יום ה'

אחרי ארוחת הבוקר נצא בנסיעה אל רישיקש, עם הגעתנו לרישיקש נצא לסיור בכפרים הסמוכים ובערב נחזה בטקס הפוג'ה המרתק על גדת הגנגס, טקס הגשת מנחה לנהר: בכל ערב מתכנסים עשרות נזירים מבוגרים וילדים פרחי כהונה, תלמידי האשראם, לשיר שירי הלל לאלהי הנהר ולהגיש לנהר האהוב מזון ופרחים.

נחזור לארוחת ערב ולינה במלון

יום 10 - רישיקש יום ו'

אחרי ארוחת הבוקר נצא לאזור הכפרים העוטפים את רישיקש שם נוכל לראות את סגנון החיים המקומי אשר כמעט ולא השתנה במשך שנים רבות. נמשיך לביקור במערת ואשישטה לידה נוכל גם לשכשך את הרגליים במימי הגנגס הצוננים. נמשיך בטויל אל מפלי רישיקש ונשוב לארוחת ערב ולינה במלון.

יום 11 - רישיקש יום שבת

יום חופשי לטייל באזור רישיקש, ניתן להצטרף לפעילויות שבת בבית חב"ד המקומי.

יום 12 - רישיקש אל דלהי יום א'

אחרי ארוחת בוקר מוקדמת נצא בנסיעה לכיוון שדה התעופה של דלהי לקראת טיסתנו חזרה ארצה.